

*Maar Gij, HERE, zijt een schild dat mij dekt, mijn eer, en die mijn hoofd opheft. Psalm 3:3*

Heer God, U die heerst over alle wat is, ik dank U dat U mijn God bent een schild waar achter ik veilig schuilen mag in tijden van zorg en boosheid. U bent mijn eer, in U mag ik roemen, niet in prestaties die ik verricht zou hebben, niet in kwaliteiten die ik zou hebben, maar in U. Alles immers is door genade van U ontvangen, door de Here Jezus, Amen.